

Samen lezen – M3

Blauw voor de beginnende lezer, rood voor de gevorderde lezer.

Mijn juf gaat op reis



In de klas zei mijn juf: 'Ik bof! Ik ga op reis! Ik ga heel ver weg, met de trein en met de bus.'

Alle kinderen in de klas reageerden heel vrolijk. 'Juf waar ga je heen?' vroeg Pim en, 'Mag ik mee, juf?' vroeg Tess. Maar ik was helemaal niet vrolijk.

Ik was sip. Heel erg sip. Want ik hou van mijn juf. Als mijn juf op reis gaat mis ik haar. Ik wil niet dat mijn juf weg gaat.

En dus liet ik heel stiekem een traan, die biggelde over mijn wang. De andere kinderen zagen het niet. Maar ik was erg verdrietig.

Waar gaat mijn juf naar toe? Wil ze naar de zee? Of naar een land ver weg? En met wie gaat ze op reis?

'Ik ga naar Frankrijk', zei de juf. 'Met mijn man. Lekker luieren in de zon. Lekker zwemmen in de zee. En leuke dingen doen zoals stadjes bezoeken en naar een restaurant gaan.'



Ik snapte het niet. Waarom gaat mijn juf op reis? Vindt ze het niet meer leuk in de klas? Vindt ze mij niet meer lief?

En toen ging de bel. Alle kinderen gingen snel naar buiten om te spelen op het plein. Alle kinderen, behalve ik. Ik wilde bij mijn juf blijven. Zolang het nog kon.

'Wat is er aan de hand?' vroeg mijn juf aan mij. 'Wat kijk je sip, Kees. Kan ik iets voor jou doen?'

'Je mag niet weggaan, juf!', riep ik hard. 'Je mag ons niet achterlaten hier op school! Dan moeten we het zonder juf doen, en dat wil ik helemaal niet!'

De juf kreeg een lach. Ze gaf mij toen een aai. Ze zei: 'Ach, lieve Kees. Ik ben er toch gauw weer!'.

'Na de vakantie kom ik gewoon weer terug. En dan zie ik jou hier weer op school.' Ze zei het heel erg lief. Ik was zo ontzettend blij.

Toen gaf ze me een zoen. Op mijn wang. Dat was heel erg fijn.

En toen was ik niet meer verdrietig. Want alles zou goedkomen. Het was bijna vakantie, en na de vakantie zou ik mijn juf weer terugzien. Mijn juf is de liefste juf van de wereld!

