

Leestekst kern 6 Veilig en Vlot



De geit die teveel at

Er was eens een lieve geit

Zijn naam was Paul

Hij woonde in een stal

In de tuin van mijn buurman

Paul was lief, maar ook een boef

Hij at de hele dag door

Hij at taart en ijs en pasta met saus

En worst en snoep en kip

En brood met jam en heel veel kaas

Op een dag at Paul zoveel
Dat hij zei: 'Ik kan niet meer!
Als ik zo doorga ontplof ik nog!'

Mijn buurman schrok heel erg
Hij kneep in de buik van Paul
En zei: 'Lieve geit van mij,
jouw buik is vol!
Er kan niets meer bij!'

Toen kreeg Paul alleen nog sla, water en radijs
Soms een kom met soep
En af toe heus nog iets lekkers
Want dat hoort erbij

